



'Luxe cruises'

Foto's: Mike Louagie

Heerlijk is dat. Gisteren volop de stress van het vliegen, de drukte van Athene, en dan nu dit sereen ontwaken. De eerste nacht van mijn cruise zit erop. Het voelt aan alsof ik reeds weken met vakantie ben. Zelig geslapen.

Zo vaak wordt cruisen met luxe geassocieerd. Maar wat is luxe? Een marmeren bad? Kaviaar? Neen, om mijn luxe te aanschouwen hoef ik enkel op te staan en mijn gordijn open te trekken. Vanuit mijn "state-room" (hut klinkt vreselijk) stap ik zo op m'n balkon. Wat een feeëriek zicht. De Crystal Serenity laveert rustig tussen enkele eilandjes, op weg naar Santorini. De zee is plat. Het vroege zonlicht schittert op het water. De ochtend is zwoel. Dit is pas luxe!

Blijkbaar hoor ik bij de vroege vogels. In het Lido restaurant is nog geen kat. Het ontbijtbuffet is meer dan rijkelijk.

De bemanning is goedlachs en ontspannen. Allen wensen ze me een hartelijke "Good morning Sir!". Andrea uit Oostenrijk (dat lees ik af van haar naamplaatje) helpt me met mijn plateau en vraagt of ik misschien buiten wil zitten. Wat een vraag. Natuurlijk! Weerom die perfectie van het moment: het ontbijt wordt kunst. Zacht glijdt de Crystal Serenity in de baai van Santorini. We gaan voor anker. Lokale tenderbootjes zullen ons straks aan wal brengen voor onze eerste uitstap.

Vanavond vertrekken we weer richting Catania. Dan volgen nog Rome, Monaco en Barcelona. Dat is toch de essentie van een cruise: geen gesjouw met koffers en geen gedoe met transfers. Niet enkel je koffer, maar je hele hotel reist met je mee. Een cruise laat toe om te proeven van meerdere

lees verder >>



Foto's: Mike Louagie

bestemmingen in een korte tijd. En wie echt verliefd wordt op een plek kan altijd later terugkeren. Een cruise bespaart je ook flink wat hoofdbrekens. Er worden excursies georganiseerd, met de beste gidsen, en de meest efficiënte transportmodi. Geen tijdverlies door zelf op zoek te gaan in een wildvreemd land. Maar een cruise is in de eerste plaats het genot om over het water een stukje wereld te verkennen. En water, de zee, dat is toch vakantie?

De Crystal Serenity biedt zeer veel ruimte. Er is een volledig teakhouten dek om rond te wandelen. Maar ook binnenin zijn de publieke gedeeltes erg ruim. Hierdoor ademt het schip rust uit, iets wat bij de Crystal-klanten hoog aangeschreven staat. Deze passagiers hebben een afkeer van alles wat ruikt naar massa of mega. Geen schreeuwerige muziek aan het zwembad, geen omroepen door de luidsprekers, geen lange wachtrijen in het buffetrestaurant...

Crystal staat ook synoniem voor TOP-gastronomie. Aan boord zijn er diverse dineermogelijkheden. Naast

de "main dining room" zijn er twee intiemere à la carte restaurants. De Prego is het Italiaans restaurant en hét buitenbeentje is het Japanse Silk Road. Het wordt gerund door Chef Nobu Matsuhisa die ook restaurants heeft in New York, Beverly Hills en Malibu. Daar moet je een maand op voorhand reserveren. Op de Serenity kan je na 10 minuten al genieten van de eerste Sushi creaties. En er is nog zoveel méér. Wie een suite boekt kan zijn diner laten serveren door de butler. Het Lido buffet is meer iets voor ontbijt of lunch. Af en toe zijn er themalunches rond het zwembad.

Bij Crystal zijn het echter de mensen die het product aan de top brengen. De bemanning is zo warm en oprecht hartelijk. Ze worden er ook op getraind, en dat in alle echelons. Gezichten herkennen en namen onthouden is iets waar ze heel sterk in zijn. Een repeater zal verbaasd zijn om te zien hoeveel bemanningsleden hem herkennen. "How are you?" klinkt het met een ik-ben-echt-blij-dat-je-weer-met-ons-reist lach op het gezicht.

Naast de jaarlijkse wereldcruise biedt de rederij een brede waaier van bestemmingen aan: Baltische zee, Fjorden, Middellandse Zee, Zuid-Amerika, Canada New-England, Caraïben, Mexico, etc...

Een cruise kiezen is niet makkelijk. Eens je op zoek gaat sta je verstelt hoeveel schepen en rederijen er zijn. Van klein naar groot, driesterren of luxe, expeditie-schepen of drijvende resorts, mass-market of exclusief, duur of erg schappelijk, familiaal, jong, oud... de verschillen zijn immens. In bepaalde vaargebieden vind je wel tot tien verschillende schepen die min of meer dezelfde havens aanlopen. Welke kiezen? Eén raad: ga naar uw reisagent. Hij zal u precies de juiste schepen voorstellen.



Travel Partners BVBA



Wij maken werk van uw vakantie

Met beide zaakvoerders achter het roer en een prima assistent, loodsen wij uw vakantie in de juiste richting. U lijnt af wie u bent en welk vakantieleven u wenst te leiden zodat uw reis uitgroeit tot een persoonlijke ervaring. Wij willen u inspireren om op vakantie dingen te doen waarvoor u thuis geen tijd hebt. Kiezen voor een cruise is resoluut kiezen voor vrijheid en verwennen in al zijn facetten. Zowel bij ons cliënteel als bij de verschillende cruise-rederijen is Travel Partners, als volledig onafhankelijk reisbureau, gerespecteerd om zijn objectiviteit alsook doorgedreven service en vakkennis. Het telkens weer streven naar optimale klantentevredenheid, is onze 'drive' om bij welke cruise en/of bij welke vakantie ook, ongeacht het reisbudget, het beste uit onszelf te halen. Wij zeggen dan ook oprecht "uw ontspanning is onze inspanning".

www.travelpartners.be



TRAVEL PARTNERS BVBA
HALVEWEG 102A
3520 ZONHOVEN
011 82 57 00